

”Club Escandinavo” i Puerto de la Cruz har funnits i många år. Officiellt finns den registrerad den 1 juli 1983 med Olle Berg som ordförande. I Los Cristianos fanns tidigt en underavdelning till klubben i Puerto de la Cruz. Den administrerades av Lisa Åman. Men dess verksamhet upphörde.

Vintern 1989/1990 tog Sture Eriksson från Vadstena, som bodde här med sin fru Ingrid på vintrarna, kontakt med klubben i norr och de beslöt att ånyo bilda en underavdelning i Los Cristianos. ”Club Escandinavo” i Puerto de la Cruz hade då avtal med ett reseföretag som hette ”Dansk Folkeferie”. Att få ta del av deras rabatterade resor till Teneriffa var utgångspunkten för den nya verksamheten i syd. I januari 1990 bildades en ”sektion” av ”Club Escandinavo” i Los Cristianos under ledning av Sture Eriksson. Anledningen till sektionsbildningen, som då kallades ”Sektion Cristianos av Club Escandinavo”, var att organisera billiga charterresor. Årsavgiften var 2 000 pesetas och man hade 50 medlemmar den 15 maj 1990.

Bankkonto ordnades i Los Cristianos och i Vadstena för medlemsavgifter. Dessutom var Sture Eriksson med på möten i Puerto och tillsammans med huvudklubbens reseansvarige var han i Köpenhamn och förhandlade om resor till Teneriffa. Det var på den tiden man fortfarande var tvungen att resa reguljärt från Sverige, men Danmark hade andra regler. Där kunde man resa med deras charterbolag, t ex ”Dansk Folkferie”. De äldsta ekonomiska uppgifterna som finns bevarade för sektion syd avser perioden från starten februari 1990 – 30 juni 1990, där man redovisar ett överskott på 76 738 pesetas. Medlemsintäkterna var 94 900 pesetas, men av dessa var 51 100 nordklubbens andel.

På hösten 1990 blev Sture Eriksson änkeman och stannade kvar i Sverige över vintern. För att få en fortsättning av verksamheten samlade Sven Karlsson till ett sammanträde i svenska kyrkan. På höstmötet den 27 november 1990 utsågs en ny arbetsgrupp för att leda sektion syds arbete. Den bestod av Sven Starberg, Ulla Johansson, Jan Westrin och Erik Lundin. Egentligen valdes Margit Rooth, men hon lämnade direkt över till Ulla Johansson. Sture Eriksson återkom senare och blev då klubbens revisor.

Det äldsta bevarade årsmötesprotokollet från ”Club Escandinavo – avd syd” är ett med blyertspenna handskrivet protokoll från den 7 februari 1991, beskrivande verksamheten under 1990. Från detta kan man läsa att Sven Starberg hälsade alla de 53 personerna välkomna och att Olle Berg blev sammanträdets ordförande. Antalet medlemmar i syd var 103 stycken. När man gick igenom verksamhetsberättelsen och kom till avdelning syd hette det ”orientering för CE-Syd”.

Vad årsmötesprotokollet i övrigt innehåller: Hemresor med ”Dansk Folkeferies” resor respektive ”Transwede”, snabbare intagning på sjukhus om man visade medlemskort i CE, NIF-kortets saliga hädanfärd, att ”Club Escandinavos” stadgar var inne för revision, att man bör anlita gamla ”Casa Sueca”-stiftelsens hemsamarit och en uppmaning att beställa hemresor. I ett tillägg av den ene justeringsmannen framgår att arbetsgruppen ställer sina platser till förfogande vid höstmötet 1991. På höstmötet den 5 december 1991 valdes följande personer till arbetsgrupp: Sven Starberg, Ulla Johansson, Janne Gathe, Maud Lidback och Erik Lundin. Medlemsavgiften var fortfarande 2 000 pesetas per medlem. Av intresse att notera är följande: Sven Starberg hoppas att inom en framtid bilda en självständig ”Tenerife-Nordica”-förening i Los Cristianos.

Vid det därpå följande årsmötet den 27 februari 1992 förelåg en verksamhetsberättelse avseende verksamheten 1 juli 1990 – 30 juni 1991. Där framgår att medlemsantalet ökat till 103 och att man arbetar självständigt, men har haft tillgång till Nord's erfarenheter, t ex beträffande "Danske Folkeferies" charterflyg. Av medlemsavgiften har 35 procent, dvs 700 pesetas per medlem avsatts till Nord. Vidare föreslår man att årsmötet ska förlänga verksamhetsåret till 18 månader. Undertecknarna är Starberg, Johansson, Lundin och Westrin. Arbetsgruppen får ansvarsfrihet.

Några protokoll från arbetsgruppens verksamhet för 1990 finns inte. De två första bevarade och handskrivna dokumenten är från 21 februari 1991 och 1 mars 1991. Det sista är en sommarplanering som görs av Sven Starberg, Ulla Johansson och Janne Gathe. Fr o m den 5 november 1991 förs protokoll från alla arbetsgruppens sammanträden. De hölls varje vecka och är skrivna av Ulla Johansson. Arbetet inom sektion syd de första åren med Sven Starberg som lagledare gick ut på att hjälpa medlemmarna med resor från Sverige, information om bostadsförhållandena i Los Cristianos, information om hjälp med hälsobevarende behandlingar, massage, mm, spanskkurser, resor på Teneriffa och till dess grannöar och administrativ hjälp, t ex residencia och förlängt turistvisum.

Av lagmedlemmarna var Janne Gathe en enastående medlemsvärvare och talesman för klubben och tillsammans med Lena Britsell och John Nielsen lyckades han påverka kommunen med bättre gatumiljö. Tidigare var gatorna överfulla av hålor som folk föll i, trappor som hindrade rullstolar och gator som saknade belysning. Allt detta arbete har vi fortfarande glädje av. Maud Lidback tog hand om ekonomin och kursverksamheten.

Ingrid Berling, som senare blev ordförande före Heidemarie Rosén, blev en uppskattad värdinna när klubben i februari 1992 fick en klubblokal, "Träffpunkten". Detta möjliggjordes tack vare generösa hyresbidrag från "Casa Sueca"-föreningen. I lokalen hölls kursverksamhet, videokvällar, luciafirande och allehanda fester. Videofilmkvällarna kunde genomföras tack vare en generös donation av Sven Nord, som bodde året runt på "Mar y Sol", för inköp av TV och TV-bandspelare. Många andra gåvor överlämnades av företag och enskilda. Expedition fanns både i svenska kyrkan och i klubblokalen, som hade ett utmärkt läge på Calle Juan XXIII no 15. "Casa Sueca"-föreningen upphörde och klubbens möjlighet att ha egen lokal försvann.

På det därpå följande höstmötet den 8 december 1992 väljs ett arbetslag på 9 personer. Förutom Starberg, Johansson, Lidback och Gathe ingår nu även Ingrid Berling, Lena Britsell, M Britsell, Tore Knudsen och Dagmar Schedwin. På årsmötet den 3 mars 1993 avseende verksamheten 1 juli 1991 – 31 december 1992 redovisas att antalet medlemmar vuxit snabbt och den 31 december 1992 hade 250 medlemmar betalt medlemsavgift. Den var på 2 000 pesetas, varav 12,5 procent avstods till moderklubben i norr.

Första medlemsinformationen till klubbmedlemmarna sändes ut våren 1991. Den var på en sida och handlade om en utflykt till La Gomera, resor från Sverige och konsert i svenska kyrkan. Snabbt blev informationen mer omfattande då den största delen av medlemmarna fanns i Sverige och kom till Teneriffa endast under en begränsad tid. Därför blev brevinformationen mycket viktig.

Den 9 september 1996 bildas "Asociación Club Escandinavo Sur", med nummer 3617 i myndigheternas registerbok. Då fick klubben sina första stadgar. Ordförande då var Heidemarie Rosén. Klubben har sedan dess internt använt det kortare namnet "Skandinaviska klubben".

Under åren 1992 – 1996 konsoliderades verksamheten. Med charterflygets utveckling bortföll funktionen att ordna billiga resor och medlemsantalet minskade ned mot 100. Verksamheten bestod i huvudsak av boules, ledd av Ingvar Roth, senare av Rolf Karlemon, Bengt Sjöberg och Sigurd Wiig, av ”träffar” i hotell ”Silvia” var 14:e dag samt utflykter. Man försökte också med varierande restaurangbesök, dock utan större anslutning. Från 1997 började så en stark expansion och medlemsantalet nådde succesivt över 300. En mängd nya aktiviteter tillkom. Bridge startades av Helge Olson, fortsattes av paret Karlemon och sedan Bo Johansson, tennis av Lennart Fröberg och fortsattes av Torkel Nöjd, Femina av Celeste Fröberg och efterträddes av Dorrit Biese och Inga-Greta Löfvander-Olårs, vandringar av Björn Wahlsten och senare Trudi Lange, ekonomiska diskussionsgruppen, som började som en aktiespargrupp under Bengt Sjöberg, leddes av Björn Wahlsten och senare Sture Martinius, golf, som under Per Erik Sandlin haft stora framgångar med värvning av många nya medlemmar. En studiecirkel startades under ledning av Sven Starberg som tidigare undervisat i bl a spansk historia och fortsattes av Gun Martinius. Man lade Teneriffa under ”luppen” och arbetsresultatet blev det nu välkända kompendiet ”Teneriffa dess natur, historia och kultur”, som sålts i flera upplagor. Fortsättningsvis har arrangerats bl en musik- och en litteratursirkel samt inte minst arbetet med denna publikation.

Dorrit Biese fick i uppdrag att förbättra kvaliteten på klubbens undervisning i spanska och många medlemmar har under åren fått glädje och nytta av lärarinnorna Elisabeth Hultmans och Karla Seeman-Börjessons undervisning. En arbetsgrupp under Starberg kom sedan att ansvara för utbildningsaktivitet. Kontakt togs också med Aronas borgmästare. Klubbens ordförande orienterade om den totala verksamheten, vilket bl a ledde till att vi gratis fick använda Kulturhuset i Los Cristianos för våra sammanträden och kurser. Borgmästaren, Don Delgado inbjöds till årsmötet år 2002 och han talade då om Aronas framtida utveckling.

Silviaträffarnas program utökades med de s k överraskningarna – en form av underhållning, som lockade även mindre dansanta medlemmar. Tyvärr stängdes ”Silvia” och ersattes med en fransk restaurang. När även den efter några år stängdes ”flyttade” vi till restaurang ”Tarajales”. Där arrangerades för första gången en nyårsfest i samband med Millenniumskiftet och så skapades en ny tradition. Uppskattad värdinna har varit Asta Polsäter.

En arbetsgrupp har systematiskt sökt efter egna lokaler. Resultat: Alla alternativ är för dyra. Eftersom bridgesektionen funnit ett eget ”spelrum” och vi dessutom ”disponerar” Kulturhuset har tanken på egna lokaler avförts från dagordningen.

Utflykter inom och utom Teneriffa har på ett förtjänstfullt sätt letts av makarna Löow, senare av Eva Bruce och Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona. Stor anslutning, stort utbyte och trivsel.

Sist men inte minst bör nämnas att klubbens dåtida informationsblad utvidgades till en åttasidig tidning, ”Tenerife-Noticias”. Mångårig redaktör var Bengt Sjöberg, efterträdd av Arne Thelander. Utförlig redovisning av klubbens nuvarande aktiviteter finns på Internet: www.skandinaviskaklubben.org och på anslagstavlan i svenska kyrkan i Los Cristianos.

År 2000 firades 10-årsjubileet av ”utbrytningen” från Moderklubben. Hedersgäster var då makarna Olle Berg.

Klubbens ordföranden efter Heidemarie Rosén har varit:
1998 – 2002 Lennart Fröberg

2002 – 2004 Arnulf Hansen
2004 – 2007 Arne Thelander
2007 - Bengt Sjöberg

Underlag för framställningen är i huvudsak Skandinaviska klubbens protokoll och verksamhetsberättelser samt författarnas personliga hågkomster.
Skandinaviska klubbens protokoll och verksamhetsberättelser är arkiverade i Svenska kyrkans lokaler i Los Cristianos.

Lennart Fröberg och Bengt Sjöberg
December 2007